

Bài 24: NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X

I. Nước Cham-pa độc lập ra đời.

- Vào thế kỉ II, nhân dân Giao Châu nhiều lần nổi dậy, nhà Hán không kiểm soát được các đất ở xa.
- Năm 192-193, Khu Liên lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm giành độc lập, tự xưng vua, đặt tên nước là Lâm Ấp.
- Quốc gia Lâm Ấp đã dùng lực lượng quân sự để mở rộng lãnh thổ, đổi tên nước là Cham-pa, đóng đô ở Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu- Quảng Nam).

II. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X.

1. Kinh tế:

a/ Nông nghiệp:

- Trồng lúa nước, mỗi năm 2 vụ.
- Làm ruộng bậc thang ở sườn đồi, núi.
- Sử dụng công cụ sắt, dùng trâu bò kéo.
- Sáng tạo xe guồng nước.
- Trồng cây ăn quả, cây công nghiệp.

b/ Thủ công nghiệp:

- Khai thác lâm thổ sản.
- Làm đồ gốm.
- Đánh cá.

c/ Thương nghiệp: Trao đổi, buôn bán với Giao Châu, Trung Quốc, Ấn Độ.

2. Văn hóa:

- **Chữ viết:** có chữ viết riêng (Chữ Phạn).
 - **Tôn giáo:** theo đạo Bàlamôn và đạo Phật.
 - **Phong tục:** tục hỏa táng người chết, ở nhà sàn, ăn trầu cau.
 - **Nghệ thuật:** độc đáo (tháp Chăm, đền, tượng...).
- Người Chăm và người Việt có mối quan hệ chặt chẽ lâu đời.